

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Steek je licht aan

“Het is heel belangrijk dat je met licht leert te leven, dat je je licht als het ware aansteekt, dat je maakt dat je bewustzijn groeit, dat je weet dat er licht is. Dat is heel belangrijk.

Ook als je in de duisternis bent of als je ergens verdwaald rondloopt, als je niet weet wat je gevoelens zijn, als je depressief bent, denk er dan aan dat er licht is, dan zal je dat licht kunnen ervaren.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 11: ‘De spanning van vrede’) © Mayil.com